



GELD!

Lucas 19:8-10

Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’”

Opdracht:

Hier mag je geld snoepen!

Om door te praten:

- Aan het einde van het verhaal geeft Zacheüs opeens heel veel geld weg. Hoe zou hij tot die keuze gekomen zijn, denk jij?
- Wat betekent geld voor jou?
- Wat deel jij het liefst?